

Kalender for dec. jan. feb. 2017-18

December

Søndag d. 3. dec. kl. 10.30

Torsdag d. 7. dec. kl. 15.00

Andagt på Åstruplund Ældrecenter

Søndag d. 10. dec. kl. 10.30

Julekoncert

Søndag d. 17. dec. kl. 10.30

Gudstjeneste med luciaoptog

Søndag d. 24. dec. kl. 14.00

Julegudstjeneste

Mandag d. 25. dec. kl. 10.30

Januar

Mandag d. 1. jan. kl. 14.00

Nytårgudstjeneste

Torsdag d. 4. jan. kl. 15.00

Andagt på Åstruplund Ældrecenter

Søndag d. 14. jan. kl. 10.30

Søndag d. 21. jan. kl. 10.30

Søndag d. 28. jan. kl. 10.30

Februar

Torsdag d. 8. feb. kl. 15.00

Andagt på Åstruplund Ældrecenter

Søndag den 11. feb. kl. 9.00

Søndag d. 18. feb. kl. 10.30 ved Helle Yskes

Søndag d. 25. feb. kl. 10.30

Marts

Søndag d. 11. marts. kl. 10.30

Der kører kirkebil til gudstjenester kl. 10.30 ved henvendelse til Glejbjerg Taxi: 75 19 53 00

Vikar

Ved ferier og fri-weekends varetages embedet af sognepræsten i Holsted, Helle Yskes 75 39 20 45

Kirkelig vejviser:

Sognepræst: Jacob Bjorholm

Tlf. 75 19 80 32

JBH@km.dk

Træffes i præstegården efter aftale

(dog ikke mandag)

Graver: Annette Olsen

Åstrup kirkegård.

Tlf. 75 19 84 12

aastrupkirkegaardskontor@bbsyd.dk

Træffetid: hverdage mellem 8.00 - 16.00

Menighedsrådsformand:

Birget Madsen

Fåborgvej 4, Åstrup, 6752 Glejbjerg

tlf. 29 91 94 11

Kirkevæрге:

Carsten Jørgensen

Åbrinken 22, 6752 Glejbjerg

tlf. 20 21 63 36

Stof til næste kirkeblad

Stof til næste kirkeblad indleveres i præstegården, senest den 15. feb. 2018

Åstrup Menighedsråd

Præsten står altid til rådighed for en personlig samtale, sygebesøg eller lignende. Ønsker du selv besøg, eller kender du nogen, som gerne vil have et besøg, så giv mig venligst besked om det.

Jacob Bjorholm

Kirkebladet

udgives af Åstrup Menighedsråd.

Ansvarshavende redaktør:

Jacob Bjorholm

Trykning: Minitryk.

Fold venligst selv



Kirkebladet

for Åstrup Sogn

Årg. 20 Nr. 78 december 2017



Nyt kirkeår

Der var engang en mand. Han boede i et rigtig pænt hus lige her i Glejbjerg. Eller i hvert fald tæt på, hvis historien, jeg har hørt er sand! Hans forhave var den mest velholdte på vejen, for manden havde et skarpt blik. Usædvanligt gode øjne faktisk.

Så gode øjne havde manden, at han en aften, da han gik op mod sit hus, fik øje på en lille myre midt på havegangen. I betænkelig nærhed af mandens allerbedste rose.... Han bøjede sig ned – og opdagede, at myren lå og spjættede så

underligt. Den havde brækket et af sine bittesmå ben og kunne ikke komme videre. Og det er jo ikke noget, der passer en myre. Myrer er myreflittige væsener, der myldrer rundt hele dagen og bygger og skaffer til huse og gør ved. En myretue er næsten ligeså hektisk som et mellemstort julemarked. Der er gang i den hele tiden.

Men den her lille myre var bare sat ud af spillet. Så vores gode mand med det skarpe blik gik ind i sit køkken og hentede noget hvidt sytråd til at binde den

stakkels myres højre forben ind med. Han var nødt til at vende myren om på ryggen for at kunne lægge en ordentlig forbindelse. Og da var det, at den lille myre spærrede sine små øjne op – og bare måbede. Både øjne og mund voksede til dobbelt størrelse.

Den oplevede noget, den aldrig havde oplevet før. Den så stjernerne oppe på himlen!

Normalt løber sådan nogle myrer jo rundt med snuden mod jorden og blikket på jagt efter krummer og andet godt. Som julehandlende i Lyngby Storcenter fiser de rundt og drømmer om fund – men opad ser de aldrig, for dér er jo ingen krummer.

Indtil altså denne lille myre blev tvunget til at ligge passivt på ryggen – og rette blikket opad. Aldrig havde den troet, den skulle opleve noget så smukt. Aldrig havde den troet, der fandtes noget så stort. – Vores lille myre lærte at måbe!

Næste dag, da manden kom hjem fra arbejde, kunne han næsten ikke komme op ad sin havegang. Der lå flere tusinde myrer – på ryggen alle sammen. Med øjne som tekopper og måbende munde. Og i den lokale myretue var der ti minutters stilhed, det var aldrig sket før.

De havde lært at måbe.

Det er det, vi skal gøre her i adventstiden også. Vist skal vi drøne rundt i myretuerne og smide penge ud til højre og venstre. Ellers bliver det vel ikke ordentlig jul. Men så har vi minsandten også brug for at få lov til bare at måbe.

Vi kan meget passende begynde lige her og nu. Skal vi prøve: Læg hovedet tilbage så meget, I kan, - og så kig op mod stjernen her på træet. Bliv ved med at kigge op, og tænk så på de andre stjerner, der er ovenover skyerne. Og tænk på jeres juletræ derhjemme om nogle uger. Tænk, nyd – og MÅB! Lad kæben hænge løst nedad – se bare ud som en tåbe, bare du kan måbe!

Det er vigtigt at måbe. At måbe er at betages. Og det trænger vi sådan til. Betares af det, der bare er for stort og for smukt og for dejligt, det der ikke hører til hverdagen og alle dens myretuer.

Gå endelig i kirke her i adventstiden. Kom i tide og utide. Det er et godt sted at måbe. Det er selvfølgelig fint at måbe, når man ligger på ryggen under en stjernehimmel. Men liiige på den her årstid er det faktisk rarere at måbe i kirken, hvor vi hører den store musik og de store ord. Kirken og julen lægger op til, at vi skal måbe og håbe, somme tider råbe som en tåbe - af glæde !

Lad os give os selv lov, så vi får en rigtig glædelig og måbende adventstid.

Siden sidst:

Kirkelige handlinger i Åstrup kirke

Dåb: Xander Wachs-Jensen, Gorm Rørdam Buch Andersen, Vitus Gleerup Madsen, Stella Neergaard Jørgensen, Sofia Neergaard Jørgensen

Begravelser/Bisættelser: Signe Nygaard Andreassen, Villy Skovløber Hansen, Kristian Knudsen, Birgit Vested Hansen, Einer Vestergaard Svendsen.

Vielser: Louise Kirstina Nielsen, og Jess Ulrik Holm Nielsen, Helene Schested Pedersen og Christian Emil Schested Pedersen, Stinne Fogt Bjorholm og Troels Bjorholm.

Babysalmesang

Der begynder nyt babysalmesanghold til foråret
Opstarten bliver i uge 8.

Vi synger morgensalmer og andre sange, som vi kan lave fagter til. Det kræver ingen forudsætninger at være med. Babyerne bliver gennem sangen fortrolige med deres mors eller fars sangstemme og får del i stemningen af både tryghed og bevægelse, som er i de gamle salmemelodier og også nyere sange.

Kom og vær med. Det er gratis!

Tilmelding til Kirkesanger Joan Ravn på tlf. 24268479 eller jer.linde@jubii.dk

Nyt fra menighedsrådet

Menighedsrådet har den 30. november holdt valg om posterne i menighedsrådet. Posterne er fordelt som hidtil:

Formand: Birgit Madsen

Næstformand: Henrik Ø. Jensen

Kasserer: Conny Callesen

Kontaktperson: Hans Peter Fyhn

Kirkeværge: Carsten Jørgensen

Sekretær: Jacob Bjorholm